

Bankroute (11 km)

1. We staan voor de kerk in Halle waar natuurlijk op zondag de deuren open staan. Ook is men welkom op de woensdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur en kan men hier terecht voor koffie, thee, een praatje of een rustmomentje. Kom binnen, neem plaats op een kerkbank en laat de rust op je inwerken.



deel van Halle verkennen.

2. Ook buiten is het goed toeven op een van de bankjes maar laten we eerst eens actief worden en een



derde bankje. Om even afstand te nemen van het verkeerslawaai is een bezoekje aan de begraafplaats de moeite waard. Naast de vele Hallenaren die hier een rustplaats hebben gekregen zijn er ook de bekende oorlogsgraven.

4. Het bankje verlatend steken we de Dorpsstraat rechtover en gaan rechtsaf het



picknickbank wordt door de recreant regelmatig gebruikt als pauzeplek.

5. We steken de Halle-Nijmanweg over en volgen de Pluimersdijk om bij de splitsing met

de Stadsdijk neer te ploffen op bankje nummer 5. Wij hebben hier onze eerste boterham opgegeten en bedacht in welke richting we Halle verder

gaan verkennen. Van hieruit zijn er vele mogelijkheden. Richting Doetinchem kan men ter



hoogte van de picknickplaats het 'Besseldersbos' het 'Boelekeerlspad' wandelen. Deze mooie natuurroute is circa 6 km lang en voert langs watergangen waaronder de Halsche Vloed, poelen, landerijen, oude en nieuw aangelegde natuur. Wie bij de picknickplaats echter linksaf gaat komt bij een waterplas met een vogelspoothut. Ook een aanrader.

6. Maar wij besluiten om linksaf te gaan en via een kort stukje Koertweg, met de bocht



mee te gaan, en zo op de Lankerseweg te komen. Net voor de Halle-Nijmanweg zien we in het struikgewas bank nummer 6.

7. We steken over en blijven op de



Lankerseweg, gaan bij de kruising linksaf, de Meindertweg op. Einde zandweg rechts, de

Pluimersdijk. Eerste zandweg rechts, Meuweg. Hier zien we bank nummer 7.

8. We volgen de Meuweg (Molenweg en Varsveldseweg oversteken) tot we op de Meuhoek uitkomen. Zandweg volgen om zo bij bank nummer 8 te



komen, waar we het beeld van 'de Spekvos' zien staan. Een informatiebord vertelt ons van alles over de Meuhoek.

9. Als de meegebrachte koffie op is, gaan we rechtsaf de Meuhoek in. Net voor de Varsveldseweg linksaf gaan. Het linker pad nemen, paadje volgen tot we weer bij 'de



Spekvos' zijn. Nu gaan we rechtsaf, steken de Landstraat over. Zie hier bank nummer 9. Naast

het bankje, het paadje in lopend, kan men een kijkje nemen op een natuurkampeerterrein.

10. We vervolgen de weg, dit is de Stuiuveenweg, om bij de eerstvolgende kruising linksaf de



Aaltenseweg in te slaan. Het eerste pad rechtsaf, hier staat op de hoek een bordje van een andere route. Einde pad linksaf. Dit is de Stuivezandweg. Bij de splitsing met de Aaltenseweg staat bank nummer 10 op ons te wachten. Een prima plekje voor onze tweede boterham.

11. We gaan rechtsaf (Aaltenseweg volgen), steken de Zieuwentweg over en komen op de



Landweerweg bank nummer 11 tegen. Hier linksaf richting Dorpsstraat, deze

overstekend komen we uit op de Molenweg.

12. De eerste weg rechts, Pluimersdijk, waar we op bank nummer 12 tot de conclusie komen dat er een diversiteit aan bankjes is en daaraan gekoppeld de variatie aan uitzichten.

Een aanrader kan zijn om deze route in de verschillende jaargetijden een keer te beleven.



13. Om naar het beginpunt van onze route terug te keren, gaan we (schuin tegenover de bank) het paadje in. Uitkomend op de Tarwestraat rechts aanhouden, met de bocht mee naar links en na circa 50 meter rechtsaf richting dorpshuis 'de Koreenaar'. Indien geopend (elke 1^e en 3^e vrijdag van de maand inloopochtend) kan men hier terecht voor o.a. koffie, thee, een praatje, boek ruilen, kaartje leggen, sjoelen. Tevens worden er op verschillende zondagen muzikale activiteiten georganiseerd. Dit onder de noemer 'Muziek in de Koreenaar'.

Van hieruit linksaf de Dorpsstraat in, richting kerk, komen we tot slot uit bij de bankjes in de kerktuin, het eindpunt van onze route.



Bron: infoboekje Kerkbalanskrant 2016
Bijgewerkt: 14-5-2018

Uit de bank..., op de bank!

Onder deze titel hebben twee inwoners van Halle, 2 wandelroutes, die van bank naar bank gaan, geschreven voor het infoboekje van de Kerkbalanskrant 2016. "Wij kozen de banken in de Grote Kerk te Halle als uitgangspunt. Het is een kleine stap van de bank binnen, naar de bankjes buiten bij de kerk. En zie daar ... het idee "Uit de bank ... op de bank" was geboren! Thuis, zittend op de bank, schetsten we een globale route langs de plaatsen waar wij dachten een bankje aan te zullen treffen. Verrassend genoeg kwamen we er al wandelend en fietsend achter, dat ook wij van het bestaan van sommige bankjes niet op de hoogte waren. En dat er dus heel veel bankjes in Halle zijn, stof genoeg voor wel 5 routes... Na veel schrijven en nog meer schrappen, bleven er uiteindelijk twee routes over.